

שלחו אותם לחינוך תורני מאת הרב אהרון אגלסל

האם אתה אוהב את ילדיך? המסורת העתיקה של עם ישראל מלמדת על הנכונות לשלם מחירים גבוהים מאוד על חינוך ילדים. אומנם, אבות אבותינו לא חבשו את ספסלי האקדמיה שנים ארוכות, אך האינסטינקט העמוק שלהם לימד אותם על הקריטיות שיש לחינוך טוב ומעמיק. לא במקרה היו היהודים למשל בפי הגויים שמסביבם: לתבונה, ליושר ולמידת טובות. למרות הצרות הרבות שהקיפו אותנו ולמרות התירוצים החזקים להיבלע בתרבות השלטת, לא עזבנו מעולם את תרבותנו המקורית ושימרנו אותה במשך אלפי שנים.

מהי הנקודה המרכזית של אותנו חינוך עתיק יומין שנוכל ליישמה במציאות החיים המודרנית של היום?

טרם שנענה על השאלה אנו צריכים להסכים על נקודת המוצא והיא פשוטה וכואבת: תחושת חוסר הנחת ממצב החינוך בארץ מקיפה מעגלים הולכים ומתרחבים. אין טעם, ולא כאן המקום, לעסוק בביתוח ההרגשות האלו ולבררם, אך לצערנו זוהי התחושה הרווחת. גם אם תחושה זו אינה משקפת אמת מדעית, אבל היא בכל זאת משמשת אינדיקציה חשובה מאוד למסקנה שיש כאן בעיה ועל כולנו להתמודד עימה.

העולם המודרני מצריך כישורים רבים ומגוונים ומערכת החינוך, בהתאמה, מנסה להעביק לתלמידה "טעימה" מתחומים רבים ככל הניתן. הבעיה הגדולה שהולכת ומתחדדת עם השנים היא שלרובי הידע אין משמעות כמעט בכלל בכל הנגע לרובד החיים הפנימי של התלמיד. האם יש מי שבאמת חושב שלמתמטיקה גבוהה, כדוגמה, יש חשיבות בעיצוב חיים מוסריים יותר או לבנין אדם אמיתי יותר? היושר מחייב להודות שהדבר לא כך. הסיבה אינה מפני שמתמטיקה הינו מקצוע חסר חשיבות, אלא משום שאינו מתיימר ואינו צריך לעסוק ברבדים הנפשיים ובשאלות היסוד של החיים.

החינוך התורני, מלבד היותו סוכן מידע, הוא מי שאחראי להעברת המידע הנצבר לתלמידיו. הוא רואה את עצמו כמי שאחראי להקנות לתלמידיו את המבט הבהיר ביותר אודות החיים, משמעותם ותכליתם. חינוך שאינו עוסק בליבון היחס בין האדם לאלוקים, ובהמשך לכך את היחס בין האדם מישראל לעמו, הוא חוליה נראה בשלשלת השחתה רוחנית שאת פירותיה המרים אנו רואים לנגד עינינו יום-יום.

ההיסטוריה ההולכת ונכתבת לנגד עינינו כאן בארץ ישראל מעמידה אותנו שוב ושוב מול הצורך הדחוק בבירור זהותנו היהודית, לשמחתנו, זהות זו אינה יכולה להיות נקנית בחוויות של אוזני המן וסופגניות של חנוכה בלבד, והיא מחייבת התייחסות לימודית מעמיקה המחנכת לשורשי הנפש.

אהבת הורים לילדים מחייבת קודם לכל את גילוי האחריות האצילית ואת הנכונות לתת לילד את מה שטוב לו באמת, לא רק במישור החומרי או המיידית אלא מתוך הבנה מעמיקה את שורשי נפשו המיוחדת ושמתנו היהודית להתאמץ להקנות לו חינוך יהודי מעמיק. רק כך נבטיח את המשך התפתחותם הנכונה של ילדינו ונרואה מהם נחת לשנים ארוכות וטובות שעוד יבואו.

לכן, אינא יקרה: שלחי את בנך, בגר הגן, לתלמוד תורה. ואתה, תלמיד כהה ח' חביב, לך ללמוד במקום שבו תגדל בתורה במקסימום כוחותיך.

המאמר הוא מתוך העלון "ראש יהודי".

” החינוך התורני, מלבד היותו סוכן מידע, הוא מי שאחראי להעברת המידע הנצבר לתלמידיו. הוא רואה את עצמו כמי שאחראי להקנות לתלמידיו את המבט הבהיר ביותר אודות החיים, משמעותם ותכליתם

”

” ההיסטוריה ההולכת ונכתבת לנגד עינינו כאן בארץ ישראל מעמידה אותנו שוב ושוב מול הצורך הדחוק בבירור זהותנו היהודית. לשמחתנו, זהות זו אינה יכולה להיות נקנית בחוויות של אוזני המן וסופגניות של חנוכה בלבד

”